

Fietsroute: Driel – Arnhem Zuid (19 km)

De route start op het Polenplein (Plac Polski) in Driel. Op het plein zijn o.a. het Polen Monument, het door de 1^e Britse Airborne Divisie aan de Polen aangeboden Memorial. Dit als dank voor hun moedige inzet.

In de Katholieke Kerk tegenover het plein is het Informatiecentrum Driel-Polen te bezichtigen (*)

*) opening in september 2014.

Start in de Kerkstraat / Polenplein, fiets langs de winkels in de Kerstraat, 2^e weg **L** (Molenstraat), 1^e weg **R**

Vogelengangsestraat; langs manage, daarna 1^e **R**

(’t Vlot = fietspad), naar **21**, T-kruizing **L**, richting **19**, voor rotonde naar **20**, helemaal volgen en uitrijden tot spoorlijn.

Waar nu de bebouwing van de Schuytgraaf ligt en waar de route omheen gaat, bevond zich DZ ‘K’. Hier landde 21 september 1944 de Poolse parachutisten. Tijdens het bouwen van de wijk is nog veel militair materiaal en enkele graven teruggevonden.

Voor de spoorlijn **L**, langs het spoor blijven rijden, tot het eind, dan **L**, 1^e **R**, 1^e **L**, Bij Minervalaan (aan de overkant ziet u Albert Hein) **R**, fietspad volgen tot voor het spoorstation, voor het spoorstation het fietspad op en dit helemaal langs het spoor uitrijden tot de Drielse Rijndijk, dan **L** de dijk op.

De spoorbrug die hier de Neder-Rijn oversteekt werd net voor de komst van de geallieerden opgeblazen. Op de dijk is aan de linkerkant het Engineersmonument ter nagedachtenis van de Britten en de Canadese die de Geallieerden uit Oosterbeek terughaalde. Slechts circa 2200 van de 12.000 keerden hier terug. De rest sneuvelde of werd krijgsgevangen genomen.

De dijk volgen, langs **27** en **26** en bij **32 L** (Karstraat), einde **L** (Boltweg), rotonde **R** (verlengde Rijnstraat), vóór de rotonde **L** fietspad op, T-kruising **L** (Elster Grindweg), T-kruising even naar **R** en dan naar **L** Dorpsstraat in. Aan het eind Kerkstraat en Polenplein.